

# Guus Meeuwis - Geef mij nu je angst

Je zegt, "ik ben vrij", maar jij bedoelt, "ik ben zo eenzaam".  
Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen.  
Want die blikken in je ogen, zeggen alles tegen mij.  
Ik voel me precies als jij, en jij kan eerlijk zijn.

Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond, begint te trillen.  
Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen.  
Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag.  
Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is mijn dag vandaag.

*Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.  
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.  
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou.*

Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen.  
Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen.  
Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht.  
Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht.

*Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan.  
Ik ga met je mee, en ik laat je nu nooit meer gaan.  
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.  
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.*

[ Tussenspel ]

*Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.  
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.  
Zolang ik je niet, verlies, vind ik heus wel een weg met jou.*